

1864 - et nederlag og en begyndelse

Af (navn på lokalformand eller bestyrelsesmedlem)

Mens debatten om Ole Bornedals "1864" raser, glæder vi os i Grænseforeningen over den store interesse for Danmarkshistorien, som markeringen af 150-året for det skæbnesvangre nederlag giver anledning til.

Danmark mistede ikke blot sin selvforståelse, men også et meget stort antal borgere, der pludselig skulle leve som undertrykt mindretal i Preussen og senere det tyske kejserrige, trods deres dansk/sønderjyske sindelag. De efterfølgende årtier blev en mørk tid for sønderjyderne, men stor var glæden, da det efter folkeafstemningerne i 1920 lykkedes at få grænsen rykket fra Kongeåen ned til en linje nord om Flensborg og syd om Tønder.

Tilbage stod alligevel, at der mellem grænsen og Ejderen fortsat var et dansk mindretal. Den danske statsminister lovede dengang, at vi aldrig ville glemme dem! Det løfte skal vi holde. Derfor er det glædeligt, at mange danskere, der i dag måske ikke ved så meget om mindretallet i Sydslesvig, nu pludselig fatter ny interesse.

Vi vil gerne opfordre til, at historisk interesserede går ind på Grænseforeningens hjemmeside www.graenseforeningen.dk og søger endnu mere viden. Der er et fremragende og lettilgængeligt leksikon, med korte og præcise svar på mange spørgsmål. Enhver er ligeledes velkommen til foredrag og aktiviteter i Grænseforeningens lokalforening, hvor vi både arbejder med det historiske og nutidige perspektiv for konsekvenserne af nederlaget i 1864, ligesom vi ved foredrag, besøg og meget mere beskæftiger os med forholdet mellem flertal og mindretal.

Dengang og i dag. For nederlaget i 1864 blev også begyndelsen på en ny udvikling i Danmark, med stærke folkelige bevægelser som andelsbevægelse og fagbevægelse, der i sig rummede kimen til det stærke demokrati og velfærdssamfund, vi har i dag. Og en fortsat forpligtelse på det danske mindretal i Sydslesvig, men nu på en måde, hvor mindretallet er bro til den store nabo mod syd og hvor fjendebilleder og modsætninger er afløst af samarbejde til fælles bedste.